

# Bij de anarchisten te Berlijn!

Zeldzame opnamen van een geheime politieke bijeenkomst.



De jeugd is sterk vertegenwoordigd in de anarchistische gelederen; vooral de vrouwelijke jeugd. Hierboven twee deelnemers aan een geheime bijeenkomst te Berlijn en daaronder: de contributie!

Buiten den grooten maalstroom van de parlementaire politiek bestaat een internationale groep, die zich zowel kant tegen den burgerlijken als tegen den proletarischen staatsvorm.

In de dagen van het Czaristische Rusland lieten de anarchisten en van hen speciaal de nihilisten herhaaldelijk van zich spreken door daden van geweld.

De „anarchisten van de daad” zooals zij wel genoemd werden, namen drastische maatregelen bij het uit den weg ruimen van tegenstanders, die in hun oogen het welzijn en 't geluk der menschheid in den weg stonden.

Bomaanslagen waren in die dagen geen zeldzaamheid.

Gedurende de laatste jaren huldigt men in de internationale anarchistische kringen blijkbaar andere ideeën. Daden van geweld door hen bedreven komen dan ook zoo goed als niet meer voor. Het principe der „geweldloosheid” wordt door hen gepredikt.

Over de geheele wereld zijn ze verspreid en zij eischen in plaats van de autoriteit van den Staat het zelfbeschikkingsrecht van het

Elke week vergadert men in een ander klein café in het Noorden of het Oosten van Berlijn; een aankondiging ziet men geheel boven. In 't midden de leider der Deutsche anarchisten, E. Muhsam en beneden: „de opposant”, (een bekend figuur).

geheime anarchistische gezichten.

Onze opnamen hiernevens zijn de eerste welke ooit op zoo'n bijeenkomst door een persfotograaf genomen zijn. Ze zijn van een der groepen uit Berlijn, die elke week in een ander café'tje in de volkswijken van Berlijn vergaderen.

En hierboven: twee vaste bezoekers der bijeenkomsten, vader en dochter; benevens: een jeugdige „hij” en een jeugdige „zij”, die saam vol idealen den strijd voeren tegen de huidige maatschappij.

menschelijk individu. Dit zelfbeschikkingsrecht, deze onafhankelijkheid van het individu is volgens de anarchisten den ideaalen levensvorm van de menschelijke gemeenschap.

Niettegenstaande en eensdeels ook weer juist tengevolge van dit standpunt der geweldloosheid en der sterk doorgevoerde zelfstandigheid van het individu worden de anarchisten door „andersdenkenden” nog steeds met „den nek” aangekeken.

De internationale anarchistische beweging, aan 't hoofd waarvan intellectueelen en arbeiders staan, voelt het dreigende vernietigingsproces van alle zijden opdrommen en daarom tracht zij haar idealen vooral aan de jeugd, het geslacht van morgen dus, bij te brengen. In de bijeenkomsten ziet men vooral veel jeug-

## DE VOETBAL-„LEVEN”-COMPETITIE.

Naar aanleiding van verschillende brieven met coupons, door ons in de laatste weken ontvangen, die niet bij het adres waren voorzien van de bemerking: Voetbal-Leven-competitie, deelen wij mede dat zulke inzendingen groot gevaar loopen niet mede te dingen. Ook bij andere prijsvragen moet de naam op de enveloppe vermeld!